

Geachte donateurs,

Met genoegen presenteren wij u de eerste nieuwsbrief van dit jaar.



Bestuur

Van de voorzitter:

Beste donateur en overige lezers,

Wat fijn dat we weer samen kunnen zijn! Niet langer is het noodzakelijk dat we als bestuur van achter een schermpje met elkaar moeten vergaderen. En ... samen met u kunnen we eindelijk weer op excursie. U leest er elders in deze nieuwsbrief over, maar noteert u alvast maar in de agenda bij 1 oktober dat we op stap gaan. Ik zie er naar uit!



Bij een gezellig samenzijn van het bestuur en oud-bestuursleden op een fraai gerestaureerde hoeve in Abcoude, heeft Mark Röell de voorzittershamer aan mij overgedragen. Via deze weg nogmaals de hartelijk dank aan Mark voor vele jaren van voorzitterschap.

Bij onze laatste bestuursvergadering van 31 mei heeft Felix van Asch Van Wijck het stokje overgedragen aan Matthew Beelaerts van Blokland. Ook Felix danken wij voor al zijn inspanningen voor onze stichting. Matthew stelt zichzelf in de nieuwsbrief voor. Om als Stichting Utrechtse Kastelen flink actief te kunnen zijn, zoeken we nog enkele bestuursleden. We zijn nu met zijn vijven; dat mag naar zeven

groeien. Bent u iemand die interesse heeft, dan wel iemand kent met interesse om actief te worden in het bestuur... Laat het ons weten.

Als ik dit schrijf is het Nationale Kastelendag. Ik hoop dat u net als ik vandaag of in de komende maanden weer volop mag genieten van de vele kastelen, buitenplaatsen en landgoederen die onze provincie Utrecht rijk zijn.

Patrick van Domburg

Van het bestuur

Geachte lezer,

Mijn naam is Matthew Beelaerts. Sinds mei 2022 ben ik betrokken bij de Stichting Utrechtse Kastelen. Zelf ben ik opgegroeid, en wederom woonachtig op een oude buitenplaats ten noorden van Amersfoort in de voormalige gemeente Hoogland.

Graag lever ik een bijdrage aan het koesteren en in standhouden van historische (buiten)plaatsen en landschappen.



Tevens ben ik persoonlijk betrokken bij de ontwikkeling tot herbouw van het in WO2 verwoest huis Coelhorst (Hoogland) Dit huis is op 10 mei 1940 door de Nederlandse militairen verwoest. Vanwege het gebrek aan bouwmaterialen, tijdens de herbouw van Nederland, was het niet mogelijk om toestemming te verkrijgen waardoor herstel nooit heeft kunnen plaatsvinden. Nu, ruim 75 jaar na de oorlog, proberen we toch tot herstel van deze plek te komen. Zelf ben ik als duurzaam ondernemer actief op het gebied van opwek en opslag van duurzame energie.

Kasteel Coelhorst in 1892



Excursies

De excursie die op 28 april 2020 gepland stond naar de buitenplaatsen Doornburgh, Geesberge en Zuilenburg, kon helaas niet doorgaan. Deze zal dit jaar plaatsvinden op 1 oktober. Nadere details volgen nog, maar noteer de datum alvast in uw agenda



Boekennieuws

Branden of Betalen: Kasteel Amerongen en slot Zuylen in het Rampjaar



In de zomer van 1672 is de paniek in Utrecht compleet. Over land wordt de Republiek der Verenigde Nederlanden overspoeld door een gigantische troepenmacht met aan het hoofd de Franse koning Lodewijk XIV. Het jaar ging de boeken in als Rampjaar 1672. Utrecht kon niet worden verdedigd en werd weggegeven. De laatste verdedigingslinie, de oude Hollandse waterlinie, blijkt uiteindelijk nét voldoende. Wie aan rampjaar 1672 denkt, denkt aan de heroïsche verdediging langs deze waterlinie. Toch was een groot deel van de Republiek in handen van de vijand. Aan de westrand van Utrecht voerde het Nederlandse leger een wanhopige overlevingsstrijd, in de rest van het gewest werd door de Fransen gemoord, geplunderd en gebrandschat. Branden of betalen verhaalt over de staat van het gewest Utrecht en de Utrechtse edelen in 1672-1673. De focus ligt in het bijzonder op de bewoners van Slot Zuylen en Kasteel Amerongen. De families Van Tuyll van Serooskerken en Van Reede behoorden tot eenzelfde machtige Utrechtse familieclan, maar beleefden het rampjaar op totaal verschillende manieren. Eén kasteel kon tegen een

gigantische prijs gespaard worden, het ander ging jammerlijk in vlammen op.

De Allermooiste Kastelen van Nederland



50 machtige kastelen geselecteerd op authenticiteit, historie en ligging. Van de glooiende bossen van de Veluwezoom en de oevers langs de rivieren tot het vlakke Groningse platteland en het Limburgse heuvellandschap: door heel Nederland vind je eeuwenoude kastelen met torens en kantelen, poorten en dikke muren en natuurlijk hun flamboyante bewoners. Kastelen hebben elk een eigen verhaal, een unieke geschiedenis en staan vaak op zeldzaam mooie plekken in het Nederlandse landschap. Rond de vijf allermooiste kastelen hebben wij speciaal voor dit boek wandelingen gemaakt die de bijzondere ligging laten zien. In het kader van de verkiezing van het allermooiste kasteel van Nederland zijn de 50 allermooiste kastelen van ons land zorgvuldig geselecteerd. De winnaar, Kasteel Hoensbroek, is door een jury van deskundigen gekozen. Dit authentieke middeleeuwse kasteel, in het mooie Limburgse bekenlandschap, heeft een lange en interessante historie.

Tien Eeuwen Kasteel de Haar (derde herziene druk)



Ja, ik heb echt ping-pong gespeeld met Sophia Loren, aldus Alexandra, barones van Zuylen van Nijeveld in het voorwoord van Tien Eeuwen Kasteel de Haar. Coco Chanel, Roger Moore, Brigitte Bardot, Michael Caine, Maria Callas. Allemaal verbleven ze in Kasteel de Haar, lange tijd een gewilde hotspot voor de internationale jetset. Vlak voor de Eerste Wereldoorlog voltooide Pierre J.C. Cuypers het kasteel, na meer dan twee decennia van bouwactiviteit. Zijn zoon Joseph restaureerde, reconstrueerde en completeerde de al eeuwenoude ruïne. Het resultaat is een heus Gesamtkunstwerk met een burcht, stallencomplex, kapel, tuinen en een park. De restauratie is inmiddels voltooid. De nieuwe kennis die tijdens deze werkzaamheden is opgedaan over dit ‘kanjermonument’ is verwerkt in dit boek. Tien eeuwen Kasteel de Haar is een monumentaal boek over het grootste en meest sprookjesachtige kasteel van Nederland.

Van Macht naar Folklore



In de tweede helft van de achttiende eeuw ontstond in Nederland een nieuwe politieke stroming, die van de patriotten. Zij waren fel gekant tegen het Oranjehuis, dat gesteund werd door de prinsgezinden. De patriotten konden de macht grijpen dank zij de inval van een Frans leger onder Pichegru in de winter van 1794 op 1795. Prins Willem V vluchtte naar Engeland en de Bataafse Republiek werd opgericht. Het was niet veel meer dan een vazalstaat van Frankrijk. Ook hier werd de leus vrijheid, gelijkheid en broederschap uitgedragen en moesten de zittende magistraten het ontgelden. Vooral op bestuurlijk gebied werden er grote veranderingen doorgevoerd. Met name het plattelandsbestuur werd volledig anders ingericht. Dorpen waren meer dan 1000 jaar bestuurd als heerlijkheden. Daarbij had een particulier, de zogenaamde heer, alle zeggenschap over het bestuur en dat niet alleen met betrekking tot de uitvoerende macht, maar ook tot de wetgevende en de rechterlijke macht.

En dit strookte natuurlijk niet met het gedachtegoed van de Franse Revolutie. Met de Staatsregeling van 1798 werden heerlijkheden dan ook afgeschaft.



Kastelennieuws

Na alle commotie rond de illegale kap en het vernielen van het hekwerk rondom ridderhofstad Beverweerd tijd om het kasteel zelf in de schijnwerpers te zetten.



Het kasteel bestond al in 1274 en was in het bezit van ene Zweder van Zuylen en zijn vrouw Hillegonda van de Velde. Na het overlijden van zijn vrouw wordt Zweder door de bisschop van Utrecht niet met het kasteel beleend; dit komt toe aan een familielid van zijn vrouw, Nicolaas van de Velde. Zweder blijft echter wel op het kasteel wonen. In deze tijd was het kasteel een rechthoekige woontoren, die nu nog het hart van het huidige gebouw vormt. In de tweede helft van de dertiende eeuw werden de twee torens gebouwd die, op het eerste oog gelijk lijken, maar waarvan de

westelijke toren een meter kleiner is dan de zuidelijke. Beverweerd is vaak verbouwd. De huidige vorm stamt uit de negentiende eeuw. *(foto: Peter van der Wielen)*



Reactie

Graag stellen wij de donateurs in de gelegenheid te reageren op deze nieuwsbrief. Uw reactie kunt u zenden naar info@utrechtsekastelen.nl of desgewenst per post naar het adres: Valkenkamp 444, 3607 MB Maarssen. Wij hebben ook een facebook-pagina.

Daarnaast zouden wij het op prijs stellen wanneer u uw emailadres, indien dat nog niet bij ons bekend is, aan ons door zou willen geven, dan kunnen wij u o.a. deze nieuwsbrief digitaal toe sturen.

Ook zouden wij graag van kasteelbeheerders annex eigenaren vernemen wanneer er bepaalde activiteiten op of om een kasteel plaatsvinden, zodat wij dit in onze agenda kunnen vermelden.