

Geachte donateurs,

Met genoegen presenteren wij u de derde nieuwsbrief van dit jaar.



## **Bestuur**

### **Van de voorzitter:**

Beste donateur van de Stichting Utrechtse Kastelen,

De Kerst en Jaarwisseling staan voor de deur. Zelf vind ik dat altijd een extra gezellige periode vanwege de ontmoetingen met familie en vrienden. En de fraai verlichte en aangeklede gebouwen en hun tuinen zorgen voor een grote dosis sfeer. Op 9 december heb ik samen met enkele artiesten de Grootste Kerstboom van de wereld (370 meter) weer mogen ontsteken in IJsselstein; letterlijk een schitterend hoogtepunt.

We kijken als stichting terug op een jaar met een geslaagde excursie naar Huis Landfort en Huis Wisch. Komend jaar zetten we alles op alles om zowel in mei als in september bezoeken te organiseren voor u als donateur. Dit jaar bleek een tweede excursie helaas niet rondgebreid te kunnen worden; de (kasteel)deuren gaan niet altijd open voor de SUK.



*(Kasteel Duurstede, foto Peter van der Wielen)*

Als bestuur zijn we verrijkt met een nieuw lid: Harry Steenmetz. Hij zal zich in deze nieuwsbrief aan u voorstellen. Om wat slagvaardiger te zijn, staan we open voor nog twee bestuursleden. Het zou mooi zijn als daar iemand bij zit die affiniteit heeft met het bijhouden en verbeteren van de website. Mocht u overigens zo'n persoon weten, terwijl hij/zij niet in het bestuur wil, dan vernemen we dat ook graag!

In het nieuwe jaar zal ik, samen met René Dessing (sKBL), de voorzitters van enkele zusterverenigingen en stichtingen ontmoeten. Het verkennen van gemeenschappelijke uitdagingen is daarbij een van de agendapunten. Hierover meer in een volgende nieuwsbrief.

Ik wens u een gezellige Kerst en jaarwisseling. Hopelijk tot ziens in 2024!

**Patrick van Domburg**

### **Van het bestuur:**

Aangenaam: Harry Steenmetz.

Sinds september 2023 maak ik deel uit van het bestuur van Stichting Utrechtse Kastelen. Na mijn pensionering in 2014 ben ik als gids gaan werken op kasteel De Haar. Het prachtige slot, dat hemelsbreed een paar kilometer van mijn woonplaats Vleuten ligt. Dat ik op kasteel De Haar gids ben geworden is min of meer een uitvloeisel van mijn belangstelling voor de Middeleeuwen en in het bijzonder de toen gebouwde kastelen. Voor mijn pensionering werkte ik in het basisonderwijs. Mijn favoriete vak was geschiedenis en dat werk zet ik nu eigenlijk gewoon voort; alleen het publiek is anders. Ik vind het nog steeds erg boeiend om mensen de verhalen en de bijzonderheden van De Haar te vertellen. In de toekomst hoop ik een bijdrage te kunnen leveren de doelstellingen van de stichting te verwezenlijken. De prachtige kastelen uit het verleden van 't Sticht verdienen het om bewaard te worden voor de kinderen van heden en later.



Met vriendelijke groet, Harry Steenmetz.



### **Excursies**

De excursie naar Oudaen en Gunterstein ging wegens omstandigheden helaas niet door, maar we zijn wel al volop bezig met de voorjaarsexcursie. De exacte datum is nog niet bekend, maar waarschijnlijk wordt dit 25 mei. We kunnen u alvast verklappen dat we naar Dalfsen gaan.



### **Kastelennieuws**

#### **Herleving van een traditie**

Verscholen in het groen, in het hart van Nederland, ligt op een steenworp afstand van de A2 en de stad Utrecht het prachtige Kasteel de Haar. Dit Kasteel, in 2023 uitgeroepen tot het mooiste monumentale en publiekstoegankelijke gebouw van Nederland, was het decor voor 'n flamboyant gezelschap.



*(Foto's Louis Strooij)*

Deze groep mensen herbeleefde 'n oude traditie, de Soirées Septembre. De oude bewoners van het Kasteel, Baron Etienne van Zuylen van Nijvelt van de Haar, zoon Egmont en kleinzoon Thierry ontvingen hun eigen gasten, in deze prachtige ambiance, gewoonlijk in de maand september en 12 jaar na het overlijden van Baron Thierry kwam dit sprookje opnieuw tot leven. In stijl werden de gasten ontvangen en omdat het Kasteel toch op enige loopafstand is van de parkeerplaats werd, zoals vroeger ook gebruikelijk, gebruik gemaakt van een aantal prachtige oude Rolls Royce's.

Na ontvangst in de Main Hall werden de gasten gefêteerd op een diner, voorafgegaan door een filmische impressie van het Kasteel.

Tussen de verschillende gangen werden de gasten rondgeleid door dit mooie ensemble om zo'n indruk te krijgen van de tijden van weleer. Uiteraard werden de gasten, aan het eind van de avond, ook weer in stijl teruggebracht naar hun eigen bolides.

Voor mij, als schrijver van dit artikel, was het een voorrecht om tijdens deze avonden één van de rondleidende gidsen te mogen zijn.



Louis Strooij

### **Landgoed Den Aalshorst, Dalfsen**



*(Foto's Louis Strooij)*

Vanuit de Stichting Utrechtse Kastelen (SUK) waren wij afgelopen juni aanwezig bij de Vriendenbijeenkomst, georganiseerd door de sKBL. Deze dag vond plaats op het prachtige Landgoed Den Aalshorst, waar wij allerhartelijkst werden ontvangen door Frederik Hendrik Baron Sloet van Oldruitenborgh en enige familieleden. Na 'n welkomstwoord van Yvonne Molenaar (directeur sKBL) nam de Baron het woord en verhaalde over het landgoed, waar wij later een rondleiding gingen krijgen. Landgoed Den Aalshorst is een Complex Historische Buitenplaats, in 1644 aangekocht door Jacob Vriezen. Op het moment van aankoop was het een 'speiker' (van

oorsprong een graanschuur, wat vaak als zomerverblijf werd gebruikt), dubbel omgracht door water. Binnen die grachtenstructuur bouwde de kleinzoon van Jacob Vriezen in 1720 het huidige huis.

Sinds 1932 wordt het huis als vakantiehuis gebruikt door de familie. De exploitatie bestaat voornamelijk uit inkomsten van de boerderijen en subsidies.

Met name de tuin van het landgoed is een lust voor het oog. In de 18e eeuw is een assenstelsel van lanen aangelegd en stapsgewijs werd Den Aalshorst een landgoed in de Engelse landschapsstijl, maar met behoud van het geometrische raamwerk uit de 18e eeuw. Godert Willem van Dedem (overleden in 1911) heeft zich, als voorzitter van de Nederlandse Pomologische Vereniging, ingezet voor de ontwikkeling van nieuwe fruitrassen en teeltmethoden, wat heden ten dage nog zeer zorgvuldig in stand wordt gehouden.

Aan het eind van deze dag werd er, onder het genot van een hapje en een drankje, nog even nagepraat.



## Reactie

Graag stellen wij de donateurs in de gelegenheid te reageren op deze nieuwsbrief. Uw reactie kunt u zenden naar [info@utrechtsekastelen.nl](mailto:info@utrechtsekastelen.nl) of desgewenst per post naar het adres: Valkenkamp 444, 3607 MB Maarssen. Wij hebben natuurlijk ook een facebook-pagina.

Daarnaast zouden wij het op prijs stellen wanneer u uw emailadres, indien dat nog niet bij ons bekend is, aan ons door zou willen geven, dan kunnen wij u o.a. deze nieuwsbrief digitaal toe sturen.

Ook zouden wij graag van kasteelbeheerders annex eigenaren vernemen wanneer er bepaalde activiteiten op of om een kasteel plaatsvinden, zodat wij dit in onze agenda kunnen vermelden.



*(Ridderhofstad Beverweerd; foto Peter van der Wielen)*