



Nieuwsbrief nr. 7

Datum uitgifte: februari 2024

Geachte donateurs,

Met genoegen presenteren wij u de eerste nieuwsbrief van dit jaar.



Excursies

Met genoegen willen wij u onze voorjaarsexcursie presenteren.

Deze zal plaatsvinden op vrijdag 31 mei 2024, en zal ons naar de provincie Overijssel voeren.

De vertrouwde bus van Eemland Reizen zal 's morgens klokslag 8.00 uur vertrekken van het parkeerterrein aan de Endelhovenlaan 1 te Maarssen. Mochten er mensen zijn die met de trein komen, die kunnen eventueel van station Maarssen afgehaald worden (gelieve dit in uw aanmeldingsmail te vermelden). Rond half tien zullen wij in Dalfsen arriveren op havezate De Leemcule, waar wij ontvangen zullen worden door de familie De Haseth Möller, waarna een rondleiding volgt door huis en tuin.

Tegen 12.00 uur nemen we daar afscheid en zullen wij de lunch gaan gebruiken bij Brasserie De Zeven Deugden. Uiterlijk 13.15 stappen wij weer op de bus die ons na een zeer korte rit af zal leveren bij kasteel Rechteren, waar de graaf van Rechteren Limpurg ons een uitgebreide rondleiding zal geven door huis en tuin. Tegen 16.00 uur zullen wij de thuisreis weer aanvaarden.

Indien u deel wilt nemen aan deze excursie verzoeken wij u zich zo spoedig mogelijk, maar zeker voor 1 april, aan te melden via info@utrechtsekastelen.nl. Er kunnen maximaal 25 personen mee, dus wees er snel bij.

De kosten voor deze excursie bedragen 85,- euro voor donateurs, en 95,- voor introducees. Indien u deel wilt nemen verzoeken wij u het verschuldigde bedrag over te maken op bankrekeningnummer NL37 INGB 0004 5969 60 t.a.v. Stichting Utrechtse Kastelen o.v.v. voorjaarsexcursie 2024.

31 mei 2024

8.00 Vertrek met de bus vanuit Maarssen
9.30 Aankomt op havezate de Leemcule
12.00 Lunch bij De Zeven Deugden
13.15 Vertrek naar kasteel Rechteren
13.30 Ontvangst op kasteel Rechteren
16.00 Vertrek naar Maarssen

Havezate de Leemcule

Havezate de Leemcule wordt voor het eerst genoemd in 1434 toen het beleend werd aan Daem van Amstel. Later vererfde het goed op onder andere de families Van Ittersum en Van Haersolte, om van 1640 tot 1852 eigendom te blijven van de familie Mulert tot de Leemcule. In 1812 wordt de havezate afgebroken terwijl in 1823 één van de overgebleven bouwhuizen verbouwd wordt tot het woonhuis



zoals het er nu staat. Na het overlijden van Frederik Christiaan baron Mulert tot de Leemcule, boden zijn erfgenamen het geheel met 140 hectare te koop aan, waarna het ondermeer toebehoorde aan de families Van Rechteren Limpurg, De Lanoy Meyer. In de jaren '60 is het huis, dat op dat moment ernstig verwaarloosd was, volledig opgeknapt door Lucas Aardenburg. Via familie Boetselaer van Asperen ging het eigendom van de Leemcule over op de familie De Haseth Möller, die er op dit moment woont.

Kasteel Rechteren

Kasteel Rechteren is gesitueerd op een eiland in een dode rivierarm van de Overijsselse Vecht. Een stenen boogbrug geeft toegang tot het kasteel. Het is het enige kasteel in de provincie Overijssel uit de middeleeuwen dat in z'n geheel bewaard is gebleven.

Vanaf de stichting tot aan het begin van de 14e eeuw was het kasteel eigendom van de graven van Bentheim. In 1315 kwam het tijdelijk in handen van Herman van Voorst en daarna via vererving in bezit van de Van Heeckerens, die zich na verloop van tijd Van Rechteren gingen noemen. Het kasteel is tot op heden nog steeds in bezit van deze familie en het wordt ook nog steeds door nazaten bewoond.



Het kasteel is door de eeuwen heen herhaaldelijk verbouwd en uitgebreid en heeft een aantal belegeringen, zij het gehavend, doorstaan. Het kasteel heeft meters dikke muren en telt ruim 40 kamers en zalen. In de 15e eeuw werd de grote ronde donjontoren -oorspronkelijk drie verdiepingen tellend- verhoogd met 2 verdiepingen (de donjon is nu 33 meter hoog). In 1591 is het kasteel op verzoek van Prins Maurits ontmanteld om te voorkomen dat de Spanjaarden een sterke vesting in handen zouden krijgen. Hiertoe werd de ringmuur afgebroken, de



wallen afgegraven en de hoofdgracht gedempt. In de 18e eeuw veranderde men de hoofdingang, door er twee vooruitspringende vleugels aan toe te voegen. In 1896 werden zowel het hoofdgebouw als de toren in neogotische stijl verbouwd. In de periode van 1953 tot 1957 werd deze laatste verbouwing teruggedraaid en kreeg het hoofdgebouw uit de 15e eeuw weer vensters en geveltoppen in de stijlopvattingen van de 18e eeuw, waarmee alle neogotische elementen weer waren verwijderd.

(foto's: Peter van der Wielen)



Reactie

Graag stellen wij de donateurs in de gelegenheid te reageren op deze nieuwsbrief. Uw reactie kunt u zenden naar info@utrechtsekastelen.nl of desgewenst per post naar het adres: Valkenkamp 444, 3607 MB Maarssen. Wij hebben natuurlijk ook een facebook-pagina.

Daarnaast zouden wij het op prijs stellen wanneer u uw emailadres, indien dat nog niet bij ons bekend is, aan ons door zou willen geven, dan kunnen wij u o.a. deze nieuwsbrief digitaal toe sturen.

Ook zouden wij graag van kasteelbeheerders annex eigenaren vernemen wanneer er bepaalde activiteiten op of om een kasteel plaatsvinden, zodat wij dit in onze agenda kunnen vermelden.